



De eerste dagen

Als de pup in huis is, verandert er veel voor zowel de pup als voor het gezin. Een goede start is belangrijk. Ook voor een oudere hond die van omgeving verandert, is het belangrijk direct goed te starten en de hond niet in verwarring te brengen door eerst dingen toe te laten en dat gedrag later weer proberen af te leren.

Hieronder wat zaken die in de eerste dagen belangrijk kunnen zijn:

- Vooral heel erg genieten!
- Laat de hond op eigen tempo het huis verkennen, te beginnen met de kamer en breid dat gebied langzaam uit.
- Zorg de eerste dagen vooral voor veel rust!
 - Probeer te voorkomen dat alle familieleden, burens, vriendjes en vriendinnetjes in de eerste dagen allemaal langskomen: doseren!
 - Laat bezoek vooral kijken en laat de hond zelf bepalen of deze interactie wil!
- De eerste nachten kunnen lastig zijn: de pup mist de vertrouwde omgeving en de aanwezigheid, warmte en geur van zijn moeder en nestgenootjes.
 - Maak de bench in het begin kleiner met een kratje of kussens en leg er evt. een kruik en een tikkende wekker in, zodat de pup warmte voelt en 'een hartslag' hoort.
 - Zorg dat het doekje of speeltje wat je meekreeg van de fokker in de bench ligt.
 - Zet de bench bij je op de slaapkamer of slaap een paar nachten in de buurt van de bench, zodat je er snel bij bent als de pup wakker wordt en moet plassen.
 - Een babyfoon gebruiken kan natuurlijk ook.
 - Een zacht muzikje laten spelen kan er voor zorgen dat de pup zich minder alleen voelt.
- Begin direct met belonen van wat je wel wilt en/of leuk vindt en/of wilt aanleren en wat ook nog leuk is als de hond straks volwassen is.
- Start ook direct met onderbreken/grenzen stellen bij gedrag wat je niet wilt en ook gedrag wat misschien nu nog erg leuk lijkt, maar niet leuk is als de hond volwassen is (opspringen, tegen je opstaan, tegen de bank opstaan e.d.).
 - Niet bestraffen maar zonder veel omhaal onderbreken en ander gedrag aanleren, bijv. belonen als de hond met vier poten op de grond is.
 - Allemaal dezelfde regels hanteren: dus bijv.: niet op de bank (als dat een regel zou zijn) = bij niemand op de bank, ook niet op schoot, want de hond merkt niet dat ze groot wordt en wil dan straks ook nog op schoot en dan mag dat ineens niet meer.... Aanhalen gebeurt dan dus op de grond...
- Belonen van elk plasje of elke keer poepen buiten.
 - Elk ongelukje binnen zoveel mogelijk negeren, hond oppakken en buiten zetten, daar belonen als er nog wat komt. Binnen goed schoonmaken en kijken of je kunt voorkomen dat de hond daar weer gaat zitten.
 - Nooit bestraffen, want dan durft de pup straks niets meer in jouw nabijheid te doen.
- Elke twee uur en na eten, spelen en slapen direct even naar buiten (liefst niet alleen in de tuin, ook elders) en laten plassen en belonen, met stem en snoepje.
- Wandelen is in deze fase voor de pup nog helemaal niet leuk, dus even plassen, poepen (belonen!!!) en weer naar huis.

- Ook een oudere, herplaatste hond, heeft in het begin misschien moeite met alle veranderingen en de nieuwe omgeving!
- Bij het bijten in handen direct stoppen met aandacht geven: handen weg, einde spel. Na een korte pauze kan je weer aandacht geven, maar bij bijten direct weer stoppen. Hard 'au' zeggen mag, dat deden broertjes en zusjes in het nest ook om de grens aan te geven!
- Belonen is een snoepje, een voertje, maar ook elke vorm van aandacht.
 - Dus piept de hond bijv. tijdens het eten en iedereen kijkt naar hem, dan is dat een beloning en dat gedrag zal herhaald worden!
 - Roepen en druk met de handen bewegen bij opspringen ("laag, laag, laag") is voor de pup het toppunt van aandacht en spel, het gedrag zal toenemen. Dus: veranderen in een lantaarnpaal, wegstijgen en belonen als de pup met vier poten op de grond staat.
- Naam aanleren: neem een handje met voertjes, zeg de naam van de hond en kijkt de hond naar je, dan belonen.
 - Later ook de naam zeggen als de hond ergens anders naar kijkt of met iets anders bezig is. Reageert de hond? Belonen.
- Rust geven: de pup moet 20-23 uur per dag slapen. Slaapt de pup, dan NIET storen, dus ook niet aanhalen.
 - Gebruik etenstijden van het gezin ook als rustmomenten. Leer de pup gelijk aan dat hij dan zonder aandacht en misschien met wat lekkers (eten of iets dergelijks) in de bench hoort. Dan hoeft de hond niet aan tafel nooit af te leren, omdat de hond het nooit heeft aangeleerd!
 - De pup kan zomaar ineens heel diep in slaap vallen, bijv. tegen je voeten. Je kunt de pup dan heel voorzichtig oppakken en in de bench leggen, want dat is de plek voor echte rust.
- Volgen: de pup verliest je geen moment uit het oog, volgt je overal en gaat tijdens het koken - lekker handig - tussen je voeten liggen.
 - Leer de hond gelijk, dat de keuken tijdens het bereiden van eten verboden terrein is. Maar een slaapplek met uitzicht op de keuken en maak die plek leuk door iets lekkers, een bakje eten, een kluifje neer te leggen en de hond daar steeds weer neer te zetten en te belonen.

*Wees niet bang om fouten te maken, dat doen we allemaal!
Je pup is zeer vergevingsgezind en uiteindelijk komt het allemaal goed.*

Veel succes en plezier!

Zie ook:

www.hondenkompas.nl/tips-en-wetenswaardigheden

De pup komt... Wat heb je nodig?